

# Kerkbrief



30 mei 2021

## Aan de dienst werken mee

Voorganger:	Ds. H. Dijk (Deventer)
Organist/ pianist:	Ingeborg van Dokkum-Prins
Ouderling van dienst:	Géke Veldwachter
Diaken van dienst:	Rikie Oude Weernink
Lector:	José Vijver
Camera:	André Olden
Geluid:	Tonny in 't Hof
PowerPoint:	Frits Mandersloot
Koster:	Joke Bronsvoord



**Protestantse Gemeente**  
**Bathmen-Okkenbroek**



## ORDE VAN DIENST

### **Orgelspel voor de dienst** – *door Ingeborg*

Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 663) - J.S. Bach (1685-1750)

### **Welkom** – *door Géke*

#### **Psalm 72: 1 en 2**

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.

Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,  
moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht.

Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis.

Vrede zal bloeien allerwegen,  
totdat geen maan meer is.

### **Bemoediging en gebed van toenadering** – *door Géke*

O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

**A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,**

O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

**A: en niet loslaat het werk van zijn handen.**

O: (...)

Vernieuw ons naar het beeld van Christus

**A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
en U mogen liefhebben en dienen  
met al onze krachten.**

**Amen.**

**Psalm 72: 3**

3 Heerse van zee tot zee zijn vrede,  
van land tot land zijn lof,  
de volken zullen tot hem treden,  
zijn vijand likt het stof.  
Tarsis en Scheba's verre stranden,  
breng hem uw overvloed.  
Gij koningen van alle landen,  
val deze heer te voet.

**Groet** – *door de voorganger*

V: De vrede van de Heer is met u.

**A: Zijn vrede is ook met u.**

**Kyriegebed** *met het Kyrie en Gloriahymne lied 299e* (I door voorganger en II door groepje zangers)

Heer, ontferm u,  
Heer, ontferm u,  
Christus, ontferm u,  
Christus, ontferm u,  
Heer, ontferm u over ons,  
Heer, ontferm u over ons.  
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.  
Wij loven U, aanbidden U,  
vereren en zegenen U.  
Wij danken U om uw glorie!  
Hemelse koning, God over allen,  
Vader van mensen!  
Jezus Messias, één met de Vader,  
Lam van God,  
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:  
geef uw ontferming!  
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,  
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!

U alle eer, nu en altijd.  
Amen, amen, amen.

## **Gebed tot de Geest**

**Lezingen uit de heilige Schrift – door José**

**Exodus 3: 1 - 17**

### **Lied 941**

1 Waarom moest ik uw stem verstaan?  
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan  
zo ongewende paden?  
Waarom bracht Gij / die onrust mij  
in 't bloed is dat genade?

2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.  
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,  
al 't oude en vertrouwde?  
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik  
niet eens mijzelf behouden?

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis  
mijn weg langs en geen enkel huis  
waar ik nog rust zou vinden.  
Kom ik zo echt / bij U terecht,  
ben ik wel uw beminde?

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,  
dat het zo goed is, dat die weg  
ook door uw Zoon gegaan is,  
en dat uw land / naar alle kant  
niet ver bij mij vandaan is.

**Johannes 3: 1 - 15**

**Lied 713: 1**

Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.

**Woord bij het WOORD****Lied 538**

1 Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,  
een levende, een dode,  
een mens in wind en vuur.

3 Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde  
in deze wereltijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt:  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan.

### **Diaconale mededeling – door Rikie**

- **Kerk en diaconie**
- **PKN Jong Protestant: Kennismaken met diaconaat**

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

### **Dankzegging en voorbede**

*Stil gebed,  
besloten met het Onze Vader*

### **Slotlied 675**

1 Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen

al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

## **Zegen**

**Orgelspel na de dienst – door Ingeborg**

Allein Gott in der Höh sei Ehr - J.P. Sweelinck (1562-1621)